

AANKONDIGINGEN

permanente vorming



K.U. Leuven



PRAKTISCHE THEOLOGIE LEUVEN

Het Academisch Centrum voor Praktische Theologie van de faculteit Godgeleerdheid van de K.U. Leuven biedt drie aantrekkelijke vormingstrajecten in de praktische theologie aan. De permanente vorming is bestemd voor al wie actief is in het pastoraat en zich verder op academisch niveau wenst te vormen en te professionaliseren. De vorming wil een opleiding 'op maat' bieden met maximale flexibiliteit en spreiding, met een combinatie van theorie, praktijk en spiritualiteit. Deelnemers krijgen de mogelijkheid tot het volgen van gespecialiseerde colleges aan andere faculteiten. Met deze vorming kunnen ze zich verder specialiseren in een pastoraal werkveld: pastoraat in de zorg, het gezin, de school, de parochie, de gevangenis, het vormingswerk, etc. Er is keuze tussen drie vormingstrajecten. Daarbij kan men kiezen tussen het volgen van losse onderdelen, een basisopleiding in de praktische theologie of de integrale opleiding in de praktische theologie. De stuurgroep praktische theologie, hierin bijgestaan door de coördinatoren van het Academisch Centrum voor Praktische Theologie, staat in voor de planning, sturing, begeleiding en evaluatie van de initiatieven.

Meer info: Frieda Boeykens, Coördinator Academisch Centrum voor Praktische Theologie, tel. 016/328467, Frieda.Boeykens@theo.kuleuven.be, Website: www.theopraxis.eu

Eén van de deelnemers getuigt: "Sinds 1 september 2007 ben ik voltijds 'schoolpastor' voor 18 vrije kleuter- en basisscholen in Roeselare. Terugblikkend hebben 'een aantal toevalligheden' en 'de samenloop van omstandigheden' een beslissende rol gespeeld. Doch zonder de integrale opleiding in de praktische theologie zou ik er wellicht niet staan, zoals ik er nu sta. Dank zij de opleiding heb ik in de voorbije jaren een ruime bagage verzameld waarin ik anderen graag laat delen – en waarover ik zonder de opleiding niet zou beschikken."

Lees het volledige getuigenis van Mieke Corneillie op <http://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vormingsaanbod/#alumni>



Vliebergh-Sencieleergangen 19 & 20 augustus 2008

Afdeling Catechese: ***Wil er iemand mijn Messias zijn? Nieuwe verlossers en hedendaagse spirituele meesters***

"Ik ben op zoek naar een Messias
Man of vrouw heeft geen belang
Die mijn ziel wat heil kan geven
Want dat zoekt mijn ziel al lang"
(Bart Peeters)

Het verlangen naar verlossing is van alle tijden. Scheen verlossing vroeger veelal collectief, vandaag lijkt verlossing een eerder individueel gebeuren en kom je verlossers zelfs ook tegen in vele moderne vormen en gedaanten, zoals in popmuziek, computerspelen, films en zelfs reclame. Deze Vliebergh-Sencieleergangen pogen zicht te krijgen op het hedendaagse menselijke verlangen naar verlossing. Wie wil verlost worden, waarvan en waarom? En waar wordt vandaag verlossing beloofd en gezocht? Wat maakt iemand tot een schijnheilige of een heilige, een charlatan of een verlosser, een zakkenroller of een echte redder en hoe kunnen we vandaag mensen ondersteunen om zelf dit onderscheid te leren vinden?

Is verlossing hetzelfde voor een boeddhist, een christen, een moslim of een jood? Wie zijn de spirituele meesters vandaag in de grote wereldgodsdiensten en kan hun boodschap of visie iets betekenen voor de hedendaagse mens op zoek naar verlossing? Welke zijn de grote spirituele meesters die vandaag nog te (her)ontdekken zijn?

Toonaangevende denkers uit het Nederlandse taalgebied zullen zich twee dagen over deze thematiek buigen. Terwijl de eerste dag het accent voornamelijk ligt op de betekenis van idolen, heiligen en verlossers voor de moderne mens, wordt op de tweede dag vooral ingegaan op specifieke hedendaagse spirituele meesters binnen de verschillende wereldreligies.

Dinsdag 19 augustus: *Nieuwe verlossers*

- 09:00 Onthaal, inschrijving, koffie
- 10:00 Openingslezing: Waarom hebben mensen nood aan idolen en heiligen?
(*Henk Tieleman – Faculteit Katholieke Theologie, Universiteit Utrecht-Tilburg*)
Dying to Tell. De scène van de kruisiging volgens Madonna als icoon van heiligheid en zonde
- 11:00
(*Anne-Marie Korte – Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Tilburg*)
- 12:00 Middagpauze
- 14:00 Over moderne verlossers. Wie wordt waarvan verlost en tegen welke prijs?
(*Ruard Ganzevoort – Faculteit der Godgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam*)
- 15:00 Koffiepauze
- 15:30 De plaats en rol van spirituele verlossers in de geloofsopvoeding
(*Geertje de Vries – Protestantse Theologische Universiteit, Kampen*)
- 16:15 Slotlezing: God is a DJ
(*Leo van der Tuin – Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Tilburg*)
- 17:15 Einde van de eerste dag

Woensdag 20 augustus:

Hedendaagse spirituele meesters binnen de verschillende wereldreligies

- 09:00 Bezinning (samen met afdeling bijbel)
- 09:45 De betekenis van spirituele meesters vandaag
(*Johan Verstraeten – Faculteit Godgeleerdheid, Katholieke Universiteit Leuven*)
- 10:45 Koffiepauze
- 11:15 Etty Hillesum als hedendaagse spirituele figuur voor joden en christenen
(*Meins Coetsier – Etty Hillesum Onderzoekscentrum, Universiteit Gent*)
- 12:00 Middagpauze
- 13:45 De spirituele brieven van Dom John Chapman
(*Dirk Boone – Oude Abdij Drongen*)
- 14:30 Koffiepauze
- 15:00 Spirituele inzichten en ervaringen op weg naar Mekka
(***Speciale gast: Jan Leyers***)
- 16:00 Slotlezing; Dalai Lama: spirituele wijsheid uit het Boeddhisme
(*Frans Goetghebeur – Nationaal voorzitter van de Boeddhistische Unie van België*)
- 17:00 Receptie ter gelegenheid van 40 jaar Vlaamse Bijbelstichting

Afdeling Bijbel: **'De weg van het woord'. De handelingen van de apostelen**

Voor een Kerk in crisis is het aan te raden om op zoek te gaan naar de eigen wortels. Hoe verkondigden de eerste christenen hun geloof? Hoe gingen ze met elkaar om? Hoe bouwden zij hun gemeenschappen op? Het boek van de Handelingen van de apostelen biedt een veelkleurig antwoord op deze vragen. Lucas verhaalt hoe het christelijk geloof – door hem specifiek aangeduid als 'de Weg' – ingang vindt bij mensen die leefden op verschillende plaatsen in het gebied rond de Middellandse Zee. Twee apostelen spelen de hoofdrol: Petrus en Paulus. Lucas beschrijft de eerste kerkgemeenschap van Jeruzalem en volgt Paulus op zijn missiereizen. Hij biedt een boeiend verhaal over de groei van de kerk in de eerste eeuw en tegelijk ook over de eerste crisis in die kerk. 'De weg van het Woord' is kennelijk nooit evident geweest, maar het geloof in Jezus Christus heeft mensen anderzijds steeds enthousiast gemaakt. In deze studiedagen volgen wij de eerste verkondigers, hun wel en wee, hun successen en ontgoochelingen. Hun verhaal blijft inspirerend, ook voor een kerk in een geseclariseerde omgeving. Deze studiedagen worden voorgezeten door Filip Noël, nieuwtestamenticus en norbertijn van Averbode. Het thema werd gekozen naar aanleiding van het 'Paulusjaar' 2008-2009 in de wereldkerk en het pastorale jaar over het 'Woord van God' in de Belgische kerkprovincie.

Dinsdag 19 augustus

09:00 Onthaal, inschrijving, koffie

De eenheid Lucas – Handelingen vanuit het leesperspectief van Handelingen

10:00 Inleidende conferentie over opbouw, structuur, en theologie
(Filip Noël – Abdij Averbode)

De 'Urgemeinde': ideaal en werkelijkheid

11:15 Sociologische bijdrage over het leven van de eerste christenen
(Jos de Heer – Predikant te Ouderkerk aan de Amstel)

12:15 Middagpauze

Het 'apostelconcilie van Jeruzalem' (Handelingen 15 vergeleken met Galaten 2)

14:15 Hoe de jonge kerk zich aanpaste aan nieuwe culturele omstandigheden
(Filip Noël – Abdij Averbode)

15:15 Koffie

De ecclesiologie van Handelingen

15:45 Over beginnende ambten in de kerk
(Hellen Mardaga – Catholic University of America)

'Wij kunnen niet zwijgen over wat we gehoord en gezien hebben'

16:45 *Parrèsia* ('vrijmoedigheid') als sleutelbegrip in Handelingen
(Paul Kevers – Vlaamse Bijbelstichting, Leuven)

17:15 Einde van de eerste dag

Woensdag 20 augustus

09:00 Bezinning (samen met afdeling Catechese)

De kracht van het woord.

09:45 Retoriek en verkondigingsstrategie in Handelingen

(Geert Van Oyen – *Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht*)

10:45 Koffie

Paulus en de Korintiërs

11:15 Een vergelijking van Handelingen 18,1-18 met 1-2 Korintiërs

(Reimund Bieringer – *Faculteit Godgeleerdheid, Katholieke Universiteit Leuven*)

12:15 Middagpauze

Apocriefe Handelingen

14:15 Acta en martelaarslegenden in de oudheid: literair genre en milieu

(Boudewijn Dehandschutter – *Faculteit Godgeleerdheid, Katholieke Universiteit Leuven*)

15:15 Koffie

“En zo kwamen we in Rome”

15:45 Over Handelingen 27–28 als apotheose van het tweedelige werk van Lucas

(Frans Van Segbroeck – *Faculteit Godgeleerdheid, Katholieke Universiteit Leuven*)

17:00 Receptie ter gelegenheid van 40 jaar Vlaamse Bijbelstichting

Waar? College De Valk - Tiensestraat 41 - 3000 Leuven

Inschrijven: Inschrijven gebeurt door zowel een antwoordkaart in te vullen als een betaling te verrichten. Enkel betalen zonder antwoordkaart geldt niet als inschrijving. Bij voorkeur gebruikt u de elektronische antwoordkaart op www.kuleuven.be/vsc. Beschikt U niet over internet, gelieve dan de antwoordkaart als bijlage in te vullen en terug te sturen naar: Faculteit Godgeleerdheid, t.a.v. Sara Annaert, St.-Michielsstraat 6, B-3000 Leuven, Sara.Annart@theo.kuleuven.be, Tel: 016- 32 38 73 – Fax: 016- 32 38 58
U bevestigt uw inschrijving door **vóór 7 augustus** 30 euro over te schrijven (of 27 euro voor leden van het Theologisch Forum) naar rekeningnummer 734-0066603-70. Als mededeling vermeldt u:

voor Bijbel: ***400/0001/32809*** , voor Catechese: *** 400/0001/32910***

Indien u voor iemand anders betaalt, gelieve dan zeer duidelijk de naam van die persoon te vermelden op uw overschrijving. U kunt desnoods ook ter plaatse inschrijven (wordt niet aanbevolen). U betaalt dan 35 euro.

Organisatie: De Vliebergh-Sencieleergangen 2008 worden georganiseerd door de secties Catechese en Bijbel van de Faculteit Godgeleerdheid (K.U.Leuven) en de Vlaamse Bijbelstichting. De coördinatie berust bij Johan De Tavernier, Didier Polefeyt, Ellen De Boeck, Sara Annaert en Paul Kevers.

Spirituele inzichten en ervaringen op weg naar Mekka



Speciale gast: JAN LEYERS

Woensdag 20 augustus: 15.00 – 16.00 uur

**College De Valk
Tiensestraat 41
3000 Leuven**

Een tijd geleden trok Jan Leyers doorheen de Islamwereld en bracht een accuraat reisverslag in de televisiereeks en het gelijknamige boek: *De weg naar Mekka*. Het boek won intussen de ABN AMRO publieksprijs voor het beste non-fictieboek.

Het verhaal van Jan Leyers begint in Córdoba, ooit de hoofdstad van het Moorse Spanje, en eindigt in Mekka, de voor alle moslims heiligste plek ter wereld. Daartussen ligt een spannende tocht langs vele plaatsen waar de islam een sterk aanwezige godsdienst is: Casablanca en Fez, Algiers, Tripoli en Cairo, Damascus, Istanbul en Teheran.

Jan Leyers bezoekt moskeeën, badhuizen en Koranscholen, dringt door tot bij het hoofd van de Moslimbroederschap en voert onthutsende gesprekken met ayatollahs en bedoeïenen, schoolmeisjes en fundamentalisten.

Gaandeweg vormt hij zich een beeld van wat leeft en broeit in de islamitische wereld.

Op onze Vliebergh Sencieleergangen 2008 die handelen over het thema: *Wil er iemand mijn Messias zijn? Nieuwe verlossers en hedendaagse spirituele leiders*, vertelt Jan Leyers een stuk uit zijn reisverhaal.

